

De mode van deze wereld

Door: Peter Meye

Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan. Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originele Teksten waarbij één woord slechts één grondbetekenis kan hebben.

Bewustwording

Het is niet vreemd dat wij, mensen, gewend zijn aan de wereld die we om ons heen zien. Immers, daar zijn we mee opgegroeid en grootgebracht. Sterker nog, deze zaken hebben ons denken zodanig beïnvloed dat we die zien als normaal en horende bij het leven.

Nogmaals, het is uiteraard niet verwonderlijk. We leiden ons leven aan de hand van wat we zien en horen in onze opvoeding, op school, op het werk, in andere sociale kringen en in de media. Die ontwikkelingen bepalen tevens wat we beschouwen als de manier van doen van deze wereld.

Als we dan Gods Woord bestuderen met een grondhouding die ruimte geeft aan Zijn soevereiniteit gaan we steeds beter begrijpen Wie God *werkelijk* is en wat Zijn Plan is met deze wereld. Maar dan komen we ook tot de revolutionaire ontdekking dat Gods manier van doen volkomen verschilt van de wijze waarop de wereld nu werkt. Het is zelfs grotendeels tegengesteld!

Hier is kennelijk meer aan de hand. Hoe kan het dat Dé God een hele andere wijze van werken heeft dan de wereld gewend is, terwijl Hij ALLES opereert naar de raad van Zijn wil (**Efeziërs 1:11**)? Welnu, precies dát is de reden! Gods *wil* (Grieks: *thelema*) is wel bekend bij praktisch iedereen, maar Zijn *bedoeling* (Grieks: *boulema*) helemaal niet! En – hoe kan het ook anders – Hij houdt het verborgen voor de wereld en verblindt hen zodat zij dat niet zien of herkennen! Wat is er dan aan de hand?

Opsparen

Er is een Grieks woord dat luidt: *thEsaurizO*. De betekenis hiervan is *vergaren* (of *opsparen*). Bij verdere analyse van dit woord wordt duidelijk dat de grondbetekenis als volgt is: *plaatsen tot in morgen*. Dit is vrij logisch aangezien sparen precies dat doel heeft: *vandaag* iets opsparen om het *morgen* te gebruiken. Nu is de volgende vraag: wat houdt in dit geval de uitdrukking *morgen* in?

Zoals eerder vermeld leidt structurele bestudering van Gods Woord (met een mindset van respect voor Hem) tot een begrip en besef van Wie God is en wat Zijn Plan is met de schepping. Dan kom je tot de ontdekking dat Hij een gigantisch geniaal Plan heeft dat wordt uitgevoerd vanaf het begin van de tijden en tot op heden op de seconde af op schema loopt! Trouwens, de tijden zelf vormen daar ook onderdeel van, en daarbinnen heeft God 5 verschillende wereldorden (Grieks: *kosmos*) * ontworpen die elk een bijpassend wereldtijdperk (Grieks: *aion*) * hebben (**Efeziërs 2:2**).

De mode van deze wereld

Ook heeft God binnen de tijd verschillende huishoudingen ** ontworpen waarvan in elk een bepaalde bijpassende bedeling *** van toepassing is.

Nu blijkt dat God in dit tijdperk diverse zaken *opspaat* om deze in het volgende tijdperk uit te gieten. Dit is bijvoorbeeld het geval met Zijn verontwaardiging, waar **Romeinen 2:5** over spreekt =>

Maar in overeenstemming met je hardheid en onbekeerlijk hart vergaar je voor jezelf verontwaardiging in de dag van de verontwaardiging en onthulling van het rechtvaardige oordeel van God, ...

Hoewel deze passage gericht is tot de religieuze mens (die anderen oordeelt), is dit wel van toepassing om te zien hoe het woord *thEsaurizO* gebruikt wordt: Gods verontwaardiging wordt *vandaag* (deze huishouding **) vergaard en wordt *morgen* (volgende huishouding) uitgegoten over de aarde!

Als je niet op de hoogte bent van Gods Plan en werkwijze dan leidt je een leven in overeenstemming met dit huidige tijdperk en de huidige wereld, in volkomen onwetendheid van wat er later te gebeuren staat! Niets voor niets worden gelovigen aangemoedigd om bezig te zijn met de dingen die boven zijn en niet met die van deze wereld. Dit is geen "romantiek", maar keiharde realiteit!

* Een *aion* (Grieks) is een relatief lang tijdperk – met zowel een begin als een einde – waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde – Grieks: *kosmos*) van toepassing is en werkt. We leven nu in de 3e *aion*. Er volgen hierna nog 2 *aionen* waarin Jezus zal heersen.

** Een huishouding is een tijdperk (één of meerdere binnen een *aion*) waarin bepaalde huishoudelijke regels gelden die dus ook functioneren. We leven nu in de 9^e huishouding, die *Geheim* wordt genoemd.

*** Een bedeling is de uitdeling van een geestelijke situatie die nodig is om de eerdergenoemde huishoudelijke regels vorm te geven. In deze huishouding van *Geheim* wordt *Genade* uitgedeeld.

De manier van doen = de mode

In dit kader is het dus van belang om te snappen wat het is dat de wereld gewoon en normaal acht. Ga maar naar de eerste de beste kiosk en bekijk de magazines eens. Ga naar een boekenwinkel en bestudeer de rode lijn van de boektitels die je allemaal tegenkomt. Doe je TV aan en observeer de diverse programma's en commercials. En dit geldt ook voor het internet, waarbij een mooi voorbeeld is te vinden in de sociale media. Natuurlijk merk je dan dat alles gericht is op het uiterlijk, dus op alle zintuiglijke waarnemingen zoals zien, horen, ruiken, voelen, etc. Dat heeft dus alles met ons *ziel zijn* te maken. Zoals eerder vermeld wordt ons denken beïnvloed door alles wat de wereld te bieden heeft en wat door de media wordt voorgeschoteld. En hierbij komen verlangens naar rijkdom, roem, macht, invloed, etc. ons uiteraard bekend voor!

Nu weten we dus dat Gods Plan erop is gericht om deze *manier van doen* (mode!) precies zo te houden in deze tijd, zodat de – opvoedende! – schok van wat straks komt des te groter zal zijn. Echter, hoewel we dit nu weten is het toch niet gemakkelijk om de juiste houding te vinden binnen

het gewirwar dat de wereld te bieden heeft. Uiteraard wenden we ons dan tot Gods heilige Schrift en onderzoeken de gezaghebbende woorden die hierover zijn opgetekend in **1Korinthiërs 7:29-31**.

**29 Maar dit verzeker ik jullie, broeders: de tijd is beperkt. Dat de rest, die wel vrouwen hebben, moge zijn als niet hebbend,
30 en de klagenden als niet klagenden en de verheugden als niet verheugden en de kopenden als niet bezittenden,
31 en die deze wereld gebruiken als niet op-gebruikenden. Want de manier [van doen] van deze wereld gaat voorbij.**

De tijd (Grieks: *kairos* = tijdperk) is beperkt. In de Griekse grondtekst staat het woord *sustello*, wat is vertaald met *beperkt*. Dit komt op één andere plek voor, en dat is in **Handelingen 5:6** waar het lichaam van Ananias – na dood te zijn neergevallen – wordt *gewikkeld* (wellicht in speciale doeken) en weggevoerd om begraven te worden. Wat is nu de overeenkomst tussen *beperkt* en *gewikkeld*?

Stel dat er een project is met een strakke deadline en jij bent de projectleider. Er dienen nog veel activiteiten te worden verricht voordat de deadline is verstreken. Wat doe je dan naarmate je de deadline ziet naderen? Je voert heel snel de laatste activiteiten uit zodat je het project kunt *afwickelen* of *afronden*, nietwaar?

Dát is wat Gods Woord hier zegt. Dit huidige tijdperk is in de *afwikkelings-* of *afrondingsfase*. Het duurt niet lang meer voordat het ten einde komt.

Nu we dit weten, wat zou onze houding zijn terwijl we nog hier in deze wereld leven in dit vernederde sterfelijke lichaam?

1.

Degenen die wel vrouwen hebben, als niet-hebbend =>

Wil dit zeggen dat je jouw vrouw zou verlaten, of iets dergelijks? Uiteraard niet! Dit heeft te maken met onze levenshouding, weet je nog? Het gaat erom dat gehuwden zich niet uit hun vrede laten halen door het huwelijk, indien dat van toepassing zou zijn. Onze gerichtheid zou zijn naar boven toe, dus **de dingen boven zoekend, waar de Christus is, zittend aan de rechterhand van God.** – **Kolossenzen 3:1**. Als jouw huwelijk je daarvan zou afleiden, dan is je levensbasis meteen aangetast en raakt je zicht eerst vertroebeld en daarna wordt alles zeer vaag!

2.

De klagenden als niet klagenden =>

In dit leven is er al zoveel kwaad. De neiging om te klagen is dus erg dichtbij, afhankelijk van het type persoon dat we zijn. Maar ook als we willen klagen, zouden we ons ervan bewust zijn dat het eigenlijk geen enkele zin heeft. Niet alleen omdat alles zo is ontworpen door Dé God, maar ook omdat alles zo betrekkelijk is en van voorbijgaande aard.

3.

De verheugden als niet verheugden =>

Dit geldt dus ook voor het omgekeerde. Blijdschap is prima. Echter, als men helemaal “overboord” gaat van blijdschap en – bij wijze van spreken – buiten zinnen raakt, dan wordt datgene waar alles om draait – de dingen boven, de dingen die eraan komen! – uit het oog verloren.

4.

De kopers als niet bezittenden =>

Ook dit is een mooi voorbeeld van wat onze gerichtheid in deze wereld zou zijn. Er is niets tegen het kopen van iets, en ook niet tegen het – op zich – bezitten van iets. Wederom gaat het dus om onze houding: als we ons huis, onze auto, etc. *koesteren* in ons hart, dan zal onze focus uiteraard ook daarop liggen. Eigenlijk zouden we hier een houding hebben van “niets te verliezen”. We zouden dan ook bereid zijn om er op ELK MOMENT afstand van te doen, zonder enige spijt.

5.

Degenen die deze wereld gebruiken als niet op-gebruikers =>

Het gebruik maken van voorzieningen die deze wereld biedt is een prachtige aanvulling op het voorgaande punt. Dit gaat dan niet om bezit maar om zgn. verbruiksgoederen. Denk hierbij aan energie, brandstof, water, maar ook wonen en data cq informatie. Er zijn mensen die *gulzig* verbruiken; ze gaan daar dus “over-the-top” mee: ze “wonen een huis uit”, downloaden belachelijk veel zonder dat ze de data écht nodig hebben, verspillen onnodig energie of water, etc. Je snapt het wel, denk ik. Hun houding is – soms onbewust – gericht op overdreven verbruik. Het hoeft geen betoog dat ook dit volkomen afleidt van de juiste levenshouding. Het gaat om de gigantische dingen en ontwikkelingen die boven zijn, en eraan komen!

Deze vijf voorbeelden geven toch een bepaalde lijn aan, een rode draad, zogezegd. Denk je niet? Als je dit rustig doorneemt en je zoekt naar een soort overeenkomst, dan belandt je praktisch zeker bij de synoniemen *balans* en *evenwicht*. Als je reeds van tevoren *wéét* en je *realiseert* je vervolgens dat deze wereld(orde) spoedig voorbij zal zijn, waarna de échte en blijvende zaken zullen komen, dan zul je als vanzelf een evenwichtige houding aannemen. Noem het gerust een houding van gematigdheid.

Echter, daar onder zit een nóg diepere drijfveer: onze innerlijke vrede! Het heeft namelijk geen enkele zin om onze vrede in de waagschaal te stellen door onbalans te creëren. De gedachte is dan ook dat we te allen tijde onze vrede bewaren onder welke omstandigheid dan ook.

Want de manier [van doen] van deze wereld gaat voorbij

Dit is het laatste deel van **1Korinthiërs 7:31**. Zie hier de reden waarom we deze houding zouden hebben en etaleren.

De politieke leiders én religieuze leiders én goeroes én managementdenkers én *Captains of Industry* én filmsterren én muzieksterren én mode-iconen, etc. maken alle onderdeel uit van de *manier van doen* van deze wereld. Dit geldt ook voor de mooiste auto's, huizen, interieurs, kledingmode, commercie, “superfoods”, yoga, politiek, geld, milieu-activisme, techniek en technologie, wetenschap, etc.!

Dit gaat allemaal voorbij. Dat alles is in feite nutteloosheid, leegheid, en voedt dus alleen maar het opgeblazen ego van de mens.

In plaats daarvan zal spoedig een wereldorde arriveren waar Dé God – Ontwerper, Creator, Plaatser, Onderhouder, Voleinder van deze wereld – *zichtbaar* zal regeren via Zijn geliefde Zoon Die de

De mode van deze wereld

redding van deze wereld heeft volbracht en dus ook ZAL realiseren! Het is heel simpel: Dé almachtige, soevereine en vooral liefdevolle God voert Zijn geniale Plan van de aionen uit. Dit is tot op het bizarste detail – en op de seconde – op schema, en niets maar dan ook NIETS zal de vervulling daarvan kunnen tegenhouden! En aangezien Hij alles te allen tijde onder controle heeft is het ook heel logisch, toch?

~~~~~