



# Gods huishoudingen en bedelingen nader bekeken

Door: Peter Meye

Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van [www.schriftwoord.nl](http://www.schriftwoord.nl). Soms is een kleine aanpassing gedaan. Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originale Teksten waarbij één woord slechts één grondbetekenis kan hebben.

## Inleiding

Kan het zijn dat persoon A iets doet in huishouding X en daar waardering voor krijgt, terwijl hij voor dezelfde daad in huishouding Y meteen zou zijn gedood? Jawel, dat kan zeker!

Zie daar het belang van de realiteit van de huishoudingen die dé God heeft gecreëerd binnen de tijd. Gods huishoudingen? Jazeker, die zijn er!

Wat is een huishouding eigenlijk?

Een huishouding is een situatie binnen een bepaalde periode waarbinnen een bepaald regime geldt en werkt.

## Opsomming huishoudingen

Hieronder zijn de huishoudingen opgesomd zoals deze door mij onderkend worden:

1. ONWETENDHEID
2. GEWETEN
3. ZELFBESTUUR
4. BELOFTE
5. WET
6. VLEESWORDING
7. PINKSTEREN
8. OVERGANG
9. GEHEIM
10. OORDEEL
11. KONINKRIJK
12. VOLTOOIING

Uiteraard zal verderop in dit artikel nader worden ingegaan op deze huishoudingen. Hierdoor kunnen er verbanden worden gelegd indien nodig en van toepassing. Niet alleen de inhoud per huishouding zal worden behandeld maar ook de inrichting ervan, de redenen erachter, de plaats van bedelingen daarbinnen, de prachtige structuur van het geheel en de gedachte achter het aantal.

## De inrichting van een huishouding

Gezien Gods gestructureerde aanpak, mag worden verwacht dat een huishouding ook op een bepaalde manier is ingericht. Eerder is vermeld dat er sprake is van een bepaalde set van regels, dus regelgeving, die ook functioneert in die periode. Zo'n regime van regels vormt dus het fundament van een huishouding.

Binnen een huishouding zijn er vaak meerdere *bedelingen* (= uitdelingen) van *geestelijke goederen* die van toepassing zijn in één of meerdere huishoudingen. Deze bedelingen worden aan (groepen van) mensen gegeven en dus ook daadwerkelijk door (groepen van) mensen ervaren!

Tevens is voor elke huishouding een *beheerder* aangesteld. Dat is iemand die vaak bij aanvang van een huishouding aanwezig is en min of meer model staat voor het karakter van die huishouding.

Als je het volledige tijdspad van alle huishoudingen bekijkt, dan merk je dat dit tijdspad aanvangt vanaf de schepping van de mens (begin tweede aion\*), en eindigt bij het grandioze moment dat God Alles in allen zal worden (einde vijfde aion\*).

Daarbij valt dan meteen op dat de eerste aion\* er niet bij zit. Persoonlijk ben ik de visie toegedaan dat God de huishoudingen heeft ingesteld voor de mensen op aarde. Uitgaande hiervan waren huishoudingen dus ook niet van toepassing in de eerste aion, aangezien er toen nog geen mensen op aarde waren.

\* Een aion (Grieks) is een relatief lang tijdperk – met zowel een begin als een einde – waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. We leven nu in de derde aion.

## Hoe zit het met bedelingen versus huishoudingen?

Voor een goed overzicht is onderscheid gemaakt in *lettertype* tussen huishoudingen en bedelingen: Huishoudingen zijn qua benaming aangegeven met rechte, vette **HOOFDLETTERS**.

Bedelingen zijn qua benaming aangegeven met schuine *HOOFDLETTERS*.

De uitdrukking *bedeling* wordt in de praktijk veel vaker gebruikt dan *huishouding*. Daar is – op zichzelf – wel wat voor te zeggen omdat het vooral de bedelingen zijn die door mensen worden ervaren. Maar eerst is het van fundamenteel belang om een goed inzicht te hebben in het verschil en de overeenkomst tussen *huishouding* en *bedeling*, nietwaar?

Vanuit de grondtekst zijn dit twee verschillende, onderscheidende, woorden. Dat impliceert meteen ook twee onderscheidende betekenissen!

*Huishouding* is de vertaling van het Griekse woord *Oikonomia* (Strong 3622\*). Het woord *economie* is hier ongetwijfeld in te herkennen. De letterlijke betekenis hiervan bestaat uit een tweeledig woord: HUIS-WET. Een representatieve vertaling van dit woord is *huishouding*.

Dit is dus een situatie (binnen een periode) waarin een bepaald regime van regels geldt die daadwerkelijk ook functioneren, terwijl regels binnen een andere huishouding dan niet gelden en dus ook niet functioneren.

\* Het betreft hier de concordantie van James Strong. Aan elk woord dat in de grondtekst van de Schrift voorkomt is een uniek nummer toegekend waardoor men in staat is de teksten in de vertaling met elkaar te vergelijken.



*Bedeling* is de vertaling van het Griekse woord *Diakonia* (Strong 1248). De letterlijke betekenis hiervan bestaat uit een tweeledig woord: DOORHEEN-DIENST. Een representatieve vertaling van dit woord is *uitdeling* (of *bedeling*).

Bedelingen zijn dus *geestelijke goederen* (= zaken) die uitgedeeld worden binnen een bepaalde (groep) huishouding(en). Voorbeeld: In de huishouding **GEHEIM** wordt *OVERVLOEIENDE GENADE* uitgedeeld. In deze huishouding is alles geestelijk en dus

onzichtbaar, dus ook de overvloeiende genade! Maar let s.v.p. op: sommige (uit- of) bedelingen die van start gingen in vorige huishoudingen kunnen nog steeds van toepassing zijn! Voorbeeld: In de huishouding **ZELFBESTUUR**, meteen na de vloed van Noach, werd *VOLMACHT* (*over leven en dood*) uitgedeeld aan de mens. Dit is nog steeds van toepassing zoals we zien in de wereld.

Dus binnen één huishouding kunnen er meerdere bedelingen tegelijk van toepassing zijn. Maar één bedeling kan ook van toepassing zijn binnen meerdere huishoudingen. Het is daarom van groot belang om goed te onderkennen welke bedelingen wel en niet van toepassing zijn binnen een bepaalde huishouding.

Een mooie analogie van huishoudingen en bedelingen kan worden gevonden in de bekende automaatmachines. Elk type automaat heeft een bepaald mechanisme dat werkt volgens bepaalde regels/principes, nietwaar? Een koffieautomaat deelt koffie uit. Om de koffie te bedelen (of uit te delen) heeft een koffieautomaat een heel ander mechanisme nodig dan een snoepautomaat. Je kunt dus niet verwachten dat je koffie krijgt uit een snoepautomaat, en vice versa!

Naar dezelfde analogie kun je bijvoorbeeld niet verwachten dat je *WET VOOR ISRAEL* (als bedeling) krijgt binnen de huishouding **GEHEIM**; omgekeerd kun je ook niet verwachten dat je *OVERVLOEIENDE GENADE* toebedeeld krijgt in de huishouding **WET**! In de volgende huishouding, **OORDEEL**, zal *VERONTWAARDIGING* worden uitgedeeld (of bedeed). Maar dan zal de huidige bedeling van *OVERVLOEIENDE GENADE* (meteen) zijn opgehouden want die twee kunnen niet samengaan! Laatste voorbeeld: In deze huishouding, **GEHEIM**, is er dus (nog) *géén* sprake van de bedeling *GERECHTIGHEID*! Deze zal pas van toepassing zijn in de elfde huishouding, namelijk **KONINKRIJK**! Alle Christenen die nu schreeuwen om "gerechtigheid" hebben dit aspect binnen Gods Plan jammer genoeg niet begrepen.

Hopelijk heb ik met bovenstaande voorbeelden verder duidelijk kunnen maken wat zowel de overeenkomsten als verschillen zijn tussen huishoudingen en bedelingen.

## Nadere beschrijving van de huishoudingen

Laten we nu per huishouding nader bekijken wat deze inhoudt, karakteriseert en markeert.

### 1. ONWETENDHEID

Het begint allemaal met de schepping van Adam, waarna God aan hem in zes dagen vertelt hoe Hij de aarde heeft hersteld en alle leven daarin heeft gecreëerd (**Genesis 1:31**). Adam wandelt regelmatig met God in de hof van Eden, maar nergens lezen we iets over Adams waardering, ontzag of dankbaarheid naar God toe. De reden is simpel: hij is volledig onwetend met betrekking tot Wie God is en hoe goed Hij is. Hij spreekt met God maar hij kent Hem niet. Waarom staat er dan in **Genesis 1:31** dat God het "**zeer goed**" vindt? Omdat de situatie op dat moment – binnen het toenmalige kader van de herschepping – inderdaad zeer goed is! Feitelijk is daarmee ook de *zeer goede* uitgangssituatie gecreëerd voor de volgende stappen in Gods Plan. Adam, in zijn onwetendheid, is de beheerder van deze huishouding en de aarde wordt bedeed met een *PARADIJS EN MOOIE NATUUR*. Het einde van deze huishouding wordt gekenmerkt door de verdrijving van de mens uit de hof van Eden, voor hun eigen bescherming.

### 2. GEWETEN

Na Adams overtreding wordt het **GEWETEN** geactiveerd, namelijk de kennis van goed en kwaad (**Genesis 3:22**). Daarom is deze naam kenmerkend voor de tweede huishouding. Een groot gevolg van Adams overtreding is dat de mens sterfelijk wordt en de dood dus doordringt tot de mensenwereld (**Romeinen 5:12**). In deze periode zijn het familiestammen en –clans die een bepaald territorium beheersen. In diezelfde periode zijn er op aarde veel buitenaardse en bovennatuurlijke activiteiten gaande waarbij de *zonen van de Elohim\** gemeenschap hebben met vrouwen die vervolgens kinderen van hen baren. Deze nakomelingen zijn *mensen* (van een hybride soort, heel groot en machtig), genaamd *Nefilim* of *Enakieten*. Als beheerder van deze periode kan ook Adam worden genoemd, maar dan in zijn rol als kenner van goed en kwaad. De hiermee gepaard gaande bedeling is de *VLOEK OP AARDE*. Het paradijs is er niet meer, maar de natuur op aarde is zelfs in een vervloekte (= corrupte, verzwakte) staat nog de moeite waard; daar mogen wij dus nu nog van genieten! De *VLOEK OP AARDE* is wat er wordt toebedeeld vanaf deze huishouding, welke wordt beëindigd door de grote vloed in de dagen van Noach.

\* Dit waren machtige wezens (geen mensen) die door God waren aangesteld om heerschappij te voeren over de volkeren (**Psalms 82**).

### 3. ZELFBESTUUR



Vanaf het moment dat Noach en zijn familie uit de ark stappen breekt er een nieuwe huishouding aan. Het belangrijkste kenmerk hiervan is dat de mens vanaf nu de *VOLMACHT* toebedeeld krijgt

*OVER LEVEN EN DOOD*. Dit betekent dat de mens nu over andere mensen mag heersen, en bijvoorbeeld een doodvonnis of vrijspraak mag uitspreken binnen het kader van die volmacht (**Genesis 9:5-6**). Dit betekent dus niet dat de vloek (vanaf de vorige huishouding) is opgeheven. Integendeel, deze duurt nog voort tot heden. Deze huishouding heeft Noach als beheerder, bevat ook de spraakverwarring die God zond tijdens de bouw van (de toren van) Babylon, en deze duurt feitelijk nog voort als het gaat om mensen op aarde in het algemeen. Na de spraakverwarring gaan er nog generaties voorbij voordat Abraham in beeld komt.

#### 4. BELOFTE

Aan Abraham geeft God de belangrijke belofte dat Hij hem tot een grote natie zal maken, hem zal zegenen en zijn naam groot zal maken (**Genesis 12:1-3**). Dit moment markeert een nieuwe huishouding. Waarom? Omdat God iemand verkiest (net als Noach ca. 400 jaar eerder) om iets aan hem te beloven dat een koerswijziging inluidt van Gods handelen, en uiteindelijk ook van de volkerengeschiedenis op aarde. Hier wordt de kiem gelegd voor het ontstaan van een groep mensen die door God is uitgekozen om in de toekomst een hele grote rol te spelen in Gods Plan met de schepping! De bedeling is hier duidelijk de *BELOFTE VOOR HET VOLK ISRAEL* en de beheerder is uiteraard Abraham. Deze huishouding eindigt met de institutionalisering\* van het volk Israël ten tijde van haar slavernij in Egypte.

\* institutionalisering = langzame gewenning aan de omstandigheden waardoor deze als vanzelfsprekend lijken, en er geen zicht is op een oplossing.

#### 5. WET

Deze institutionalisering zit verankerd in het denken van de Israëlieten waardoor ze grandioos vervallen in ongeloof. Dit is duidelijk te merken in hun reactie n.a.v. wat de twaalf spionnen zien in het land Kanaän! Lees s.v.p. **Numeri 13:26-33** en **14:1-4**. Dit is dan ook de feitelijke reden waarom de belofte (eenzijdig vanuit God!) aan hen wordt uitgesteld. En wat komt daarvoor in de plaats?



Juist: de wet! En dát is tweezijdig. Zij dienen nu dus de wet te houden, en *op grond daarvan* zal God hen zegenen...

Oeps! Volledig andere regels... Dat is even andere koek! De wet wordt dus aan Israël toebedeeld. Terecht spreekt Gods Woord m.b.t. deze bedeling ook wel van *de bedeling van de dood* (**2Korinthiërs 3:7**) en *de bedeling van de veroordeling* (**2Korinthiërs 3:9**), verwijzend naar de wet van Mozes.

Maar deze huishouding heet dus **WET**, want dat is karakteristiek voor Gods handelen met Zijn volk vanaf het

moment dat zij die wet aanvaardden. De wet is alleen van toepassing voor het volk Israël, dus de bedeling zou *WET VOOR ISRAEL* kunnen worden genoemd. Uiteraard is Mozes daar de beheerder van. Het einde kenmerkt zich door de deportatie van het volk naar Babylon door Nebukadnezar, zoals vermeld wordt in **2Kronieken 36:20-21**. Wanneer het volk na 70 jaar terugkeert naar hun thuisland nemen zij hun gewoonten – waaronder de wet – natuurlijk ook mee. Echter, door de Babylonische invloed is deze verworden tot een onzuivere vorm die men *Judaïsme* noemt.

In het verlengde van de huishouding **ZELFBESTUUR** wordt in deze periode de macht over de aarde door God aan de heidenen geschonken. Dit begon ca. 588 v.C. met het Babylonische wereldrijk. Deze "**tijden van de heidenen**" (**Lukas 21:24**) duren nog steeds voort – ook nog steeds beïnvloed door *Babylon* op diverse wijzen – totdat deze periode wordt afgesloten door de terugkomst van Jezus Christus op aarde, in heerlijkheid. Dan zal de macht over de aarde in handen komen van Hem en Zijn volk dat als koninklijk priesterschap over de aarde zal heersen tot zegen van de rest van de natiën.

## 6. VLEESWORDING

Eindelijk breekt de tijd aan dat Degene, om Wie alles draait in Gods Plan, geboren wordt op aarde. De vleeswording van het Woord is een feit! Door Hem wordt de wet van Mozes ook vervuld. Voor het volk Israël betekent dit een tijd waarin aan hen **GENADE EN WAARHEID** wordt toebedeeld via Jezus Christus (**Johannes 1:14 en 17**). Je zou denken dat dit de huishouding is waarin Israël massaal tot geloof komt en zich bekeert waardoor het Koninkrijk – de belofte aan hen van oudsher – aanbreekt. Per slot van rekening is Jezus Himself, hun Messias, onder hen! Maar... het tegenovergestelde gebeurt. Niet alleen herkennen ze Hem niet, maar ze haten en vervolgen Hem (via hun leiders) en ze doden Hem zelfs zonder enige reden!

Het mag duidelijk zijn dat Jezus de Beheerder is van deze huishouding, en Zijn lijden en sterven aan het kruis markeert dan ook het einde hiervan (**Mattheüs 27:50**).

Jezus' aanwezigheid op aarde kan worden verdeeld in 3 fasen:

- a. Zijn aankondiging van het Koninkrijk => de deur naar het Koninkrijk is dan dus open voor Israël op voorwaarde dat ze zich *als volk* bekeren;
- b. Zijn aankondiging van Zijn lijden en sterven => dan geeft Hij ook de sleutels van het Koninkrijk aan Petrus i.v.m. de volgende huishouding; zie **Mattheüs 16:19**;
- c. Zijn lijden en sterven zelf.

In de volgende huishouding zien we Petrus inderdaad gebruik maken van deze aan hem geschonken sleutels.

## 7. PINKSTEREN

Nadat Jezus is opgestegen naar de hemel breekt een periode aan waarin de deur naar het Koninkrijk opnieuw wordt open gezet voor Israël op voorwaarde dat ze zich *als geheel volk* bekeren. Deze keer zijn het de twaalf apostelen onder leiding van Petrus – gebruik makend van die eerdergenoemde sleutels – die het Koninkrijk aanbieden, terwijl ze – vervuld met Gods Geest – de zichtbare tekenen en wonderen doen die horen bij het Koninkrijk op aarde! **GEEST VAN KRACHT VOOR ISRAEL**... zo kan de bedeling in deze periode worden getypeerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Petrus de beheerder is van dit tijdperk. Echter, zelfs na heel wat pogingen van de



twalf apostelen blijkt Israël – vooral vanwege haar religieuze leiders – het Koninkrijk niet te hebben aanvaard: Israël bekeert zich dus niet en wordt door God eerst gedeeltelijk verhard en later helemaal terzijde gesteld. Dit is tijdelijk (zie **10. OORDEEL**). Deze huishouding eindigt wanneer Paulus begint met zijn roeping in **Handelingen 13:1**.

## 8. OVERGANG

Terwijl Israël afvallig is, komt Paulus met een geheel nieuwe boodschap van rechtvaardiging zónder werken, door het geloof van Jezus Christus (**Romeinen 3:21-22 en 4:5**) en verzoening door de dood van Gods Zoon (**Romeinen 5:10**). Paulus brengt dit nieuwe evangelie van de voorhuid (**Galaten 2:7**) aan groepen gelovigen *buiten Israël*. Het zijn vaak Joodse synagogen of andere gelegenheden bij mensen thuis waar de gelovigen (zowel Joden als Grieken) samenkomen. De essentie van Paulus' boodschap is pure, overvloedige genade van God, volkomen gratis, waar mensen helemaal niets voor kunnen doen! In dit tijdperk wordt Israël enerzijds steeds meer afvallig, maar is nog steeds in beeld. De bedeling van *GEEST VAN KRACHT VOOR ISRAEL* wordt steeds zwakker, totdat het uitdooft. Anderzijds doet Paulus' boodschap van *GODS GROTE GENADE DOOR RECHTVAARDIGING EN VERZOENING* (**2Korinthiërs 5:18**) steeds meer opgang en de ekklesias (= Grieks voor uitgeroepen groepen mensen) in de verschillende plaatsen groeien behoorlijk. Deze bijzondere boodschap is dan ook wat er bedeed wordt. In deze periode reist Paulus heel vaak, gaat zijn (mondelijke) verkondiging altijd gepaard met aanhaling van passages uit de Hebreeuwse Schriften en is gebaseerd op de geestelijke goederen van Israël. Tevens is zijn boodschap voorbereidend van aard en is hij als beheerder duidelijk in een rol als dienaar van het evangelie van de voorhuid. Zijn uitspraak in **Handelingen 28:28** vormt de markering van het einde van deze huishouding. Hij wordt gevangen genomen door de Romeinen en dat luidt een nieuwe, interessante periode in!

## 9. GEHEIM

We leven nu in een hele bijzondere huishouding! Dit is de periode waartoe Paulus de gelovigen voorbereidde in de vorige huishouding. Deze periode is door God tijdens alle tijden geheim



gehouden voor iedereen, en door Hem voor het eerst aan Paulus bekend gemaakt (**Efeziërs 3:9**). Wat maakt deze huishouding nou zo bijzonder? Niet alleen brengt God Zijn overvloedige genade hier tot volle geestelijke volwassenheid, maar ook laat Hij zien wat Hij vanaf het begin van Plan was: een veel hogere roeping geven aan de ekklesia die het Lichaam van Christus wordt genoemd, bestaande uit mensen die het helemaal niet verdienen: zondaren! Deze groep gelovigen blijkt een letterlijk hemelse roeping te hebben waarin God

via hen Zijn overstijgende genade bekend zal maken aan de miljarden bewoners van en in de hemelen (**Efeziërs 2:7**)! Daarvoor is deze groep, geestelijk gezien, nu reeds gezet tussen de hemelbewoners en worden zij nu klaargemaakt om deze plaats in de nabije toekomst letterlijk – dus fysiek – in te nemen. Als onderdeel van zijn roeping zal deze ekklesia (het Lichaam van Christus) ook nog een belangwekkende rol spelen in de vijfde aion\* om het al in de Christus samen te vatten, al dat in de hemelen en op de aarde is (**Efeziërs 1:10**)... woww! Was deze ekklesia nog minderjarig in

de vorige huishouding, in deze periode is de ekklesia volwassen geworden en ontvangt zijn voeding uitsluitend via het complete Woord van God (**Kolossenzen 1:25**).

Een belangrijk kenmerk van deze tijd is ook het geestelijke, dus *onwaarneembare*, karakter. *Geen zichtbare wonderen en tekenen meer*, zoals in de vorige twee huishoudingen, maar uitsluitend geloof, verwachting en liefde (**1Korinthiërs 13:13**) zijn relevant. En dat is niet verwonderlijk want God is Geest en het geestelijke (onzichtbare) is dus een hogere weg dan het waarneembare (**1Korinthiërs 12:31**). Logisch toch? Hier wordt in grote mate de *GEEST VAN OVERVLOEIENDE GENADE* uitgedeeld. En, geloof het of niet, het niveau is vergelijkbaar met Gods genade tegen *het einde* van de laatste aion\*! Snap je nu beter waarom deze huishouding zo bijzonder is?

Wederom is Paulus de beheerder van deze huishouding, maar nu in een rol als gevangene en dus *niet zichtbaar* voor de buitenwereld. Zelfs het einde zal onzichtbaar zijn, maar wel abrupt... In een oogwenk worden alle leden van het Lichaam van Christus veranderd (onsterfelijk gemaakt) en weggerukt, de Here tegemoet in de lucht (**1Thessalonicenzen 4:17**)! Weet je nog? Een *hemelse* roeping!

\* Een aion (Grieks) is een relatief lang tijdperk – met zowel een begin als een einde – waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. We leven nu in de derde aion.

## 10. OORDEEL

Eerder werd al melding gemaakt van het feit dat God Israël tijdelijk terzijde heeft gesteld. Ook werd vermeld dat we nu nog leven in de tijden van de heidenen. Welnu, deze volgende huishouding is nog nabije toekomst en wordt hevig, maar duurt gelukkig kort. Deze periode zal meteen aanvangen na de wegrukking van het Lichaam van Christus (**1Korinthiërs 15:52**). Dan gaat God verder met Zijn volk Israël, waarbij er weer gelovigen uit Israël ontstaan, net als in de huishouding van **PINKSTEREN**. Ook zal het kwaad in de wereld gigantisch toenemen en zullen de natiën, onder leiding van de mens van de wetteloosheid (**2Thessalonicenzen 2:8**) zich steeds meer tegen Israël keren. Immers, de groep mensen die de onthulling van deze leider tegenhield – het Lichaam van Christus – is nu weggerukt! Grote misleiding door valse tekenen en wonderen zal dan over de wereld komen en de mensen zullen dat massaal geloven (**2Thessalonicenzen 2:9-12**). Al deze ontwikkelingen zullen culminereren in een verschrikkelijke en bloedige vervolging en verdrukking van Israël, zoals dit nooit eerder is vertoond! En dan – als de tijd rijp is – zal God Zich hier laten zien van Zijn rechtmakende kant. Gedreven door Zijn opvoedende liefde toont Hij Zijn verontwaardiging aan de natiën vanwege hun vervolging van Israël. Het wordt een opeenvolging van vreselijke gerichten, uitgevoerd door hemelse boodschappers (engelen), variërend van de meest bizarre natuurrampen tot de meest afschrikwekkende, bovennatuurlijke wezens die korte metten zullen maken met het grootste deel van de wereldbevolking. Let wel: alles is relatief in het *grote plaatje* van Gods Plan! Niet voor niets staat over Zijn karakter geschreven: **"Want een moment duurt Zijn boosheid, maar een leven lang Zijn goedkeuring. In de avond verblijft de klacht, maar in de morgen is er gejubel."** – **Psalm 30:5**. Deze periode kenmerkt zich duidelijk door **"de avond"**.

Alles volgens Zijn Plan! Er is een tijd voor geduld, er is een tijd voor verontwaardiging, er is een tijd voor gerechtigheid en er is een tijd voor verzoening!



Het is dus *GODS VERONTWAARDIGING* die in deze periode op aarde wordt toebedeeld en het beheer zal in handen zijn van degene die in Gods Woord dé antichrist (of het beest uit de zee) wordt genoemd: de eerdergenoemde mens van de wetteloosheid onder wiens leiding de wereld massaal zal worden misleid. Het einde van deze huishouding wordt gemarkeerd door de verpletterende vernietiging van de legermacht van de antichrist door Jezus, de Zoon van de mensen, de Messias van Israël, Die komt met grote heerlijkheid! Dit alles zal net voorafgegaan worden door een mega-aardbeving zoals de aarde die nooit eerder in hevigheid meegemaakt heeft... met grote gevolgen!

## 11. KONINKRIJK

Met deze huishouding breekt ook "*de morgen*" aan: een hele nieuwe aion, namelijk de 1000 jaren waarin de gelovigen uit Israël op aarde zullen regeren als koninklijk priesterschap onder leiding van hun Messias, Jezus Christus! Over deze bijzondere aion is heel veel opgetekend in Gods Woord. Vanwege het onderwerp "huishoudingen" wordt de nadruk gelegd op de regelgeving in deze periode. De Here zal namelijk regeren op aarde in gerechtigheid. Wat wil dat zeggen? Om daar een goed idee van te krijgen is het wijs om de tijd van het Koninkrijk te vergelijken met de tijden daarvóór. Laten we daarom eerst de volgende passage in **Romeinen 2:5** bekijken: "***Maar in overeenstemming met je hardheid en onboetvaardige hart vergaar je voor jezelf verontwaardiging in de dag van de verontwaardiging en onthulling van het rechtvaardige oordeel van God.***"

Hier wordt melding gemaakt van *DE DAG VAN VERONTWAARDIGING*. Dit is dus de bedeling in de huishouding **ORDEEL**, voordat het Koninkrijk aanvangt! De uitdrukking "je vergaart" is de vertaling van het Griekse woord *thEsaurizo* (Strong G2343\*). Het heeft altijd de betekenis van *opsparen, ophopen*. Dit is veelbetekenend: evenals in de afgelopen tijden wordt in deze tijd nog steeds alles opgespaard wat goddeloos en onrechtvaardig is, totdat Gods vergaarbak vol is. Dan zal Hij zijn opvoedende verontwaardiging in de genoemde huishouding **ORDEEL** ontketenen over de natiën op aarde!

Na afloop van deze afschuwelijke verschrikkingen is de vergaarbak van Gods verontwaardiging leeg en zal niet weer gevuld worden. In plaats daarvan zal er een *lik-op-stuk* regime gelden in het Koninkrijk. Er zal – zoals gemeld – gerechtigheid heersen in die 1000 jaren. Ieder die tracht om ongerechtigheid uit te halen wordt daarvoor *meteen* aangepakt. Als iemand bijvoorbeeld iets pakt wat een ander toebehoort, zal die persoon de consequenties meteen voelen. Een goed voorbeeld van zulke situaties in het Koninkrijk betreft de gebeurtenis rond Ananias en Saffira in **Handelingen 5:1-11**. Dit speelde zich af in de huishouding **PINKSTEREN** die – qua tekenen – een beeld gaf van het "toen aanstaande" Koninkrijk. Ze probeerden feitelijk Gods geest te bedriegen, werden daarmee geconfronteerd en vielen meteen dood neer. Dus geen ophoping van verontwaardiging meer, maar meteen reactie. Het zal dus – wellicht vooral in het begin – vaak voorkomen dat men iets onrechtvaardigs tracht te doen en daarvoor wordt gedood. In al die gevallen zullen de lijken van deze mensen worden geworpen in *Gehenna*. Dat is een plaats, zuidwestelijk van Jeruzalem, die zal dienen als vuilstortplaats waar al het vuil, inclusief de daar geworpen lijken, verbrand zal worden. Het lijkt erop dat het vuur praktisch continue zal branden vanwege de regelmatige aanwas van lijken! Dit is de plaats waar Jezus in het begin van Zijn bediening op aarde vaak voor waarschuwde. Hij verwees dan naar **Jesaja 66:24**.

Maar één ding staat vast: de natiën op aarde zullen niet alleen gezegend worden door Israël in haar rol als koninklijk priesterschap, maar ze zullen alle God kennen (**Habakuk 2:14**)!

Tijdens deze 1000 jaren zal de satan vastgebonden zijn en dus niets kunnen uitrichten. Maar aan het einde zal hij worden losgelaten en krijgt hij een korte tijd om de volkeren te verleiden. Het gevolg hiervan is dat hij een enorme legermacht op de been krijgt om Jeruzalem aan te vallen... En dan zal God met vuur antwoorden! De enorme opmars naar Jeruzalem wordt door vuur in de kiem gesmoord en dit markeert ook het einde van deze huishouding én aion: de verbranding van hemel en aarde (**2Petrus 3:12**), gevolgd door het laatste gericht voor de grote witte troon (**Openbaring 20:11-15**), waar het laatste deel van **Romeinen 2:5** trouwens ook betrekking op heeft. De bedeling in deze huishouding zal dus *GODS GERECHTIGHEID* zijn en het beheer is vanzelfsprekend in handen van Jezus Christus in Zijn rol als Zoon van de mensen.

*\* Het betreft hier de concordantie van James Strong. Aan elk woord dat in de grondtekst van de Schrift voorkomt is een uniek nummer toegekend waardoor men in staat is de teksten in de vertaling met elkaar te vergelijken.*

## 12. VOLTOOIING

De laatste huishouding – en tevens de laatste aion – zal er één zijn van grote heerlijkheid in vergelijking met de vorige tijdperken. Er is dan een volledig nieuwe hemel en nieuwe aarde gecreëerd (**Openbaring 21:1**). Op de aarde is dan het schitterende Nieuwe Jeruzalem neergedaald uit de hemel. In deze periode regeert Jezus Christus als Koning. Zijn priesterschap – samen met Zijn volk Israël – is dan niet meer nodig omdat het priesterlijke doel dan is bereikt: het leiden van de natiën tot de kennis van God. Maar alles is nog zeker niet perfect; het leerproces van de mensen is nog niet ten einde. Het belangrijkste moet nog komen: men zal geleidelijk steeds meer zien en begrijpen dat Gods genade, voortvloeiend uit Zijn liefde, echt overvloedig is! De belangrijkste les zal blijken te zijn dat het nooit mogelijk is geweest dat het schepsel ook maar iets kan bereiken zonder God. Vanaf het allerprilste begin is het altijd God geweest, Die alles regisseert en bewerkt naar de raad van Zijn wil (**Efeziërs 1:11**), gevoed door Zijn allesomvattende liefde. Dit is de huishouding waar er nog steeds mensen in de tweede dood (het meer van vuur) aanwezig zijn (**Openbaring 22:15**). Maar dit is ook de huishouding van de completering van de tijden waarin alle dingen in de hemel en op aarde worden gebracht onder de heerschappij van de Christus (**Efeziërs 1:10**)! Door Zijn liefde droogt God dan elke traan van hen die momenten kennen van verdriet als ze denken aan hun pijnen van vroeger. Het zal een ongelooflijk helende werking hebben! Aan het eind van deze periode komen alle personen, die in het meer van vuur waren, eruit in een volledig gelouterde (= werking van



vuur binnen Gods Plan) staat! Dán breekt het gedenkwaardige moment aan dat alle knie zal buigen en elke tong (van binnenuit) zal belijden dat Jezus Eigenaar (= betekenis van Heer) is, tot eer van God de Vader (**Filippenzen 2:10-11**)! En deze gebeurtenis leidt tot de wederzijdse verzoening van het al met God en met elkaar (**Kolossenzen 1:20**), dankzij het bloed van het kruis van Christus Jezus. **"En wanneer aan Hem het al zal zijn**

**onderschikt, dan zal Hij, de Zoon, worden onderschikt aan Hem [de Vader] die Hem [de Zoon] het al onderschikt, zodat God zal zijn Alles in allen."** – **1Korinthiërs 15:28** => het einddoel van Gods magnifieke Plan!

De bedeling tijdens deze huishouding is *GODS OVERVLOEIENDE LIEFDE, TOT WEDERZIJDSE VERZOENING*. Het beheer is wederom in handen van Jezus Christus, maar dan in Zijn rol als de Zoon van God.

## Waarom zijn de huishoudingen nodig?

God heeft in Zijn ontwerp van de mens een essentieel aspect ingebouwd: de neiging en het verlangen om iets zelf te willen presteren. Herkenbaar? Dit is ook een onderdeel van het contrast in Zijn Plan. Een ieder die van God geloof heeft ontvangen, en zich ten diepste realiseert dat de mens echt niets zelf kan bereiken, voelt een bepaald contrast binnenin zich. Enerzijds gaat het om het zichtbare leven op aarde in al haar zwakheid, onzekerheid en eigen neigingen, en anderzijds wordt dat gecontrasteerd met een onwaarneembaar geestelijk leven waarin de gelovige steeds meer leert om écht afhankelijk te zijn van God (wat trouwens ook de keiharde realiteit IS voor iedereen!).

De neiging van de mens om zelf iets te presteren zal steeds blijken te resulteren in verschillende wijzen waarop de mens heerschappij wil voeren op aarde. In haar onwetende staat met betrekking tot de realisatie van God, zal de mensheid dus steeds weer met argumenten komen om een bepaald systeem van heersen zelf te willen bedenken en toe te willen passen.

God heeft in Zijn oneindige wijsheid hierop geanticipeerd!

Wat bedoel ik daar nou mee?

God voorzag reeds dat de mens zou aanvoeren dat de **ONWETENDHEID** een ideale vorm was om te heersen op aarde. "Immers, dan zou er geen dood en andere ellende zijn geweest!" verdedigt de mensheid zichzelf. Maar dan blijkt dat de minste verleiding reeds voldoende is om erin te trappen en te overtreden! Achteraf weten we dat kennis van goed en kwaad juist noodzakelijk is om later Gods glorieuze doel met de schepping te bereiken!

Het volgende argument van de mens zou zijn dat het **GEWETEN**, in een context van kennis van goed en kwaad, een ideaal middel zou zijn om toch succesvol heerschappij over de aarde te voeren. Echter, het geweten van de mens kan verzwakt en besmet worden (**1Korinthiërs 8:7**) en zelfs verdoofd worden (**1Timotheüs 4:2**)! We weten inmiddels dat ook deze huishouding jammerlijk faalde, eindigend in de vloed van Noach!

Daarna zou de mens hebben aangevoerd: "Als we nu **ZELFBESTUUR** krijgen, en de **VOLMACHT OVER LEVEN EN DOOD**, dan zullen we alles goed regelen en een succesvolle heerschappij kunnen voeren." De bedeling van deze huishouding is nog steeds gaande, en je hoeft er – hopelijk – niet van overtuigd te worden hoe gigantisch alle overheden op aarde gefaald hebben, nog steeds falen en zullen blijven falen... totdat Jezus Christus aan de macht komt!

Nadat het bewijs geleverd is dat alle menselijke overheden faliekant mislukt zijn, komt de mensheid met een nieuwe invalshoek: "Maar God, als U nou een apart volk als test gebruikt zodat zij het goede voorbeeld geven aan de rest van de volkeren, dan moet het toch wel lukken?". En God pakt ook dat zuiver aan door te starten met een **BELOFTE** aan één mens. Deze Abraham gelooft God en het wordt hem tot gerechtigheid gerekend (**Romeinen 4:9**). Maar zijn nakomelingen? Tja, die vergeten Gods belofte niet alleen, maar ze achten zichzelf ook verheven boven andere volkeren!

En alles wordt alleen maar nóg veel erger als de *WET* wordt gegeven *AAN HET VOLK ISRAËL* via Mozes! De overtredingen, dus de zonde en alle gevolgen van dien, stapelen zich op... en het geheel wordt weer één grote mislukking. Dat is uiteraard logisch omdat wet juist meer zonde produceert (**Romeinen 5:20**)! Israël dacht in haar trots dat zij de "NA"-foto waren – dus zoals het moest – terwijl ze in werkelijkheid de "VOOR"-foto bleken te zijn – zoals het dus niet moest... pijnlijk! Echter, vergis je vooral niet, want IEDER volk had in dezelfde situatie precies hetzelfde gehandeld als Israël deed!

Als zelfs een duidelijke wet, zwart-op-wit, niet helpt, maar juist verergert, dan maakt de mensheid de gewaagde opmerking... jawel: "OK, God, als nu het Woord **VLEES** zou **WORDEN** en als U dus Uw eigen Zoon geboren laat worden op aarde om onder ons te zijn en ons te onderwijzen in Uw wegen, dan weten we zeker dat we de aarde zouden kunnen besturen." Haha, je kent het resultaat toch? Ze hebben Hem niet herkend, en – erger nog – ze hebben Hem vervolgd en zinloos vermoord... de ergste zonde ooit begaan in het universum! Het dieptepunt van kwaad en zonde, maar tegelijk het hoogtepunt van Gods liefde! Ja, ja, Gods geniale wijsheid!

Ook de vervulling met heilige Geest op **PINKSTEREN** helpt niet, want dat resulteert in de weigering van Israël om zich te bekeren waardoor zij steeds meer afvallig wordt, en Paulus wordt geroepen ten behoeve van de natiën.

Zelfs Paulus' herhaalde boodschap aan de Joden – dat Jezus de Christus is – lijkt wel aan dovemansoren te zijn gericht en vooral de religieuze leiders verharden hun hart. Tevens brengt Paulus zijn boodschap van rechtvaardiging en verzoening tijdens de **OVERGANG** naar de natiën die in eerste instantie geloven! Terwijl de verschillende groepen in het Lichaam van Christus groeien, bereikt de afvalligheid van Israël een dieptepunt, waardoor de deur naar het Koninkrijk wordt gesloten. Heerschappij? Hoezo? No way!

Het mag duidelijk zijn dat de huidige huishouding van **GEHEIM** zeker niet bijdraagt aan succesvolle menselijke heerschappij op aarde, juist omdat God Zijn uitgekozen mensen in het verborgene klaarmaakt voor wat er gaat komen.

De mensheid zal tot slot beargumenteren: "Er zal zeker succes zijn als er een écht sterke heerser komt die alle problemen oplost op gebied van economie, politiek, gezondheidszorg, hongersnood, energie, religie, etc." En zelfs zo'n heerser zal door God aangesteld worden op aarde en sterk gemaakt worden om zaken te bereiken die niemand voor mogelijk had gehouden, waaronder vrede in het Midden-Oosten! Maar ook zijn macht zal corrumperen waardoor hij – in samenwerking met een groot religieus leider – via bovennatuurlijke wonderen en tekenen de wereld massaal zal misleiden. Vervolgens eist hij ook nog aanbidding van hen! Als de dan aanwezige gelovigen uit Israël hem die aanbidding niet geven, dan breekt de hel los voor alle Joden. Dat doet de deur voor God open om Zijn verontwaardiging te doen blijken door verschrikkelijke **ORDELEN** op aarde te laten plaatsvinden.

Weer een grandioos mislukt heerschappij-avontuur!

De vierde aion – ook de huishouding van het **KONINKRIJK** – zal relatief succesvol zijn. Enerzijds zal de aarde vol zijn van de kennis van God maar anderzijds zal het de satan aan het einde toch lukken om een grote opstand te doen ontketenen tegen Jeruzalem. Jezus regeert dan als Koning en

Priester maar ook in Zijn rol als Zoon van de mensen. Regeren in *GERECHTIGHEID* alleen blijkt niet voldoende te zijn.

Kortom, de mensheid zal uiteindelijk geen enkel excuus meer hebben!

Alleen de daarop volgende vijfde aion – de huishouding van de **VOLTOOIING** – wordt écht succesvol omdat Jezus regeert als de Zoon van God, volkomen in het teken van *GODS LIEFDE EN WEDERZIJDSE VERZOENING*.

De mens kan de aarde niet besturen, maar God alleen. Alles komt dus steeds weer daarop neer!

## De symmetrische structuur van de huishoudingen

De hiervoor genoemde twaalf huishoudingen zijn tevens in een bepaalde structuur gegoten. Typisch iets voor de ordelijke en de gestructureerde God, hè?

Alles in Zijn Plan is zo schitterend uitgebalanceerd! Welnu, waar kunnen we de essentie van Gods Plan vinden? Is het niet in die ene huishouding, de **VLEESWORDING**, waarin Jezus – Gods eniggeboren Zoon, het mooiste en zuiverste Wezen van het universum – in vernedering op aarde was en is gestorven en opgestaan ten behoeve van de hele schepping? Is het kruis van Jezus Christus niet de essentie waar alles om draait en alles dus op rust? Het is zowel de diepste diepte van zonde en de hoogste hoogte van Gods allesomvattende liefde! De andere elf huishoudingen zijn dus alle hieromheen geclusterd, volgens een bepaalde evenwichtige structuur.

Direct vóór en na **VLEESWORDING** komen **WET** en **PINKSTEREN**. In beide huishoudingen zijn het zowel ongeloof als ijver voor de wet die de beloofde zegeningen weghouden bij heel wat generaties van het volk Israël.

Daar weer vóór en na komen de huishouding van **BELOFTE** en Paulus' afzondering in de huishouding **OVERGANG**. Beide tonen aan dat Gods belofte aan Abraham gaat leven voor gelovige Israëlieten én voor de gelovigen uit de natiën in de overgangperiode. Hun geloof wordt hen tot gerechtigheid gerekend, ongeacht of het Joden of Grieken zijn.

Nog verder aan beide kanten bevinden zich de huishouding van **ZELFBESTUUR** met Noach als beheerder en de huidige huishouding van **VERBORGENHEID (GEHEIM)** waarin Paulus gevangen zat. De eerste was vóór de tijd van Israël en de laatste nadat Israël (tijdelijk) terzijde is gesteld bij het sluiten van het boek **Handelingen**. In beide is God bezig met de natiën en maakt de mens naam voor zichzelf.

De volgende huishoudingen aan weerszijden betreffen **GEWETEN** en **ORDEEL**. Deze worden gekarakteriseerd door de grote oordelen die daarin plaatsvinden, de eerste door water – de (zond)vloed – en de tweede (in de nabije toekomst) door vuur – de Dag van Verontwaardiging. Maar ook hebben kwaadaardige, bovennatuurlijke wezens in beide huishoudingen een prominente rol op aarde!

Nu krijgt de bekende uitdrukking in **Lukas 17:26** een nóg duidelijkere betekenis: "*En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon van de mens.*"

De laatste parallelle huishoudingen zijn te vinden aan weerszijden van de vorige en betreffen **ONWETENDHEID** en **KONINKRIJK**. Beide zijn gezegend doordat er geen vloek aanwezig is, maar er staat ook in beide een mens c.q. Mens aan het hoofd van de schepping op aarde! De overtreding van de eerste mens in **ONWETENDHEID** is op een glorieuze manier hersteld en ver overtroffen door de Tweede Mens in het **KONINKRIJK** waarin **GERECHTIGHEID** wordt uitgedeeld waardoor de aarde (= het land) vol zal zijn van de kennis van Zijn Glorie, zoals de wateren de zeeën bedekken.

Hoewel de overeenkomsten tussen de huishoudingen in Gods structuur zijn behandeld, is er nóg een overeenkomst die het vermelden waard is. Dat is niet tussen huishoudingen, maar tussen de eerste en de laatste aion! Hier gaat het om de eerste oer-aion van "het begin van de schepping" – waarin God nog op afstand was van Zijn schepping – en de laatste glorieuze aion van de nieuwe schepping – waarin het liefdevolle vaderhart van God heel dicht bij Zijn schepping zal zijn! In de eerste aion jubelden de *sterren van de morgen* tezamen en alle *zonen van God* riepen het uit van vreugde toen de hoeksteen van de fundamenten van de aarde werd gelegd (**Job 38:6-7**).

En in de laatste aion? Laten we teruggaan naar de structuur van de huishoudingen om te kijken wat er dán zal plaatsvinden.

En dan blijft er nog één huishouding over: **VOLTOOIING!** Dé voorbereiding op de grote voleinding van Gods Plan van de aionen! Net zoals de **VLEESWORDING** de laagste én – juist daarom! – de meest essentiële huishouding is in Gods Plan, zo is de **VOLTOOIING** de hoogste huishouding binnen het Plan en deze illustreert dan ook het meest aan de schepping wat Gods onvoorwaardelijke liefde werkelijk inhoudt. Dán zal de Zoon van Dé God regeren in de kracht van Gods liefde, wat Zijn suprematie duidelijk zal belichamen! Dit zal resulteren in de onderschikking van alle macht en kracht aan Christus Jezus als Eigenaar, het jubelen van de hele schepping tot eer van God de Vader, de afschaffing van de dood en de onderschikking van de Zoon Zelf aan de Vader, nadat Hij een perfecte regering heeft afgesloten, zodat God Alles in allen zal worden (**1Korinthiërs 15:28**)!



## Twaalf huishoudingen

Je zou je kunnen afvragen waarom er twaalf huishoudingen zijn, en niet een ander aantal. Ten eerste is het van belang om NIET van te voren uit te gaan van een bepaald aantal. Als je dat zou doen, dan wordt typologie (in dit geval m.b.t. getallen) jouw uitgangspunt. Dat is mijns inziens niet wijs, omdat typologie altijd *achteraf* een bevestiging is van de feiten en hun definities. Het uitgangspunt zou in dit geval moeten liggen in de *regelgeving* die een bepaalde huishouding kenmerkt. Als de geschiedenis van Gods handelen met de mensheid wordt bestudeerd, dan is het niet al te moeilijk om dan de verandering in regelgeving te ontdekken. Daartoe nodig ik je uit om deze huishoudingen en hun kenmerken nogmaals rustig door te nemen en op je te laten inwerken. Je zult zien dat er steeds iets betekenisvol qua *regime* plaatsvindt, iets dat duidt op een wijziging in omstandigheden.



Als je alles de revue hebt laten passeren, en tot de optelling komt van twaalf, dan pas kun je je afvragen wat het getal *twaalf* dan betekent binnen deze context. Want je kunt er gerust van uitgaan dat er onder en achter ALLES wat er gebeurt in Gods handelen zelfs meerdere lagen van betekenis te vinden zijn, God kennende!

Het getal *twaalf* in de Schrift staat voor bestuur c.q. regering op aarde. Als je reeds enigszins bekend bent met Gods Woord dan zul je weten dat dit getal vaak wordt geassocieerd met Gods volk, Israël. En niet zonder reden! We weten dat de gelovigen uit Israël geroepen en uitgekozen zijn om in de komende eeuwen te heersen op aarde en daarmee tot zegen te zijn voor de naties. Alle huishoudingen leiden uiteindelijk naar de laatste twee: **KONINKRIJK** en **VOLTOOIING**. En ook **KONINKRIJK** leidt op zijn beurt naar **VOLTOOIING**! Alleen dan zal blijken dat er maar Eén is Die de aarde kan besturen op de juiste wijze, namelijk zoals God het wil. Alleen dan zullen alle mensen groeien in de kennis van God en zullen ze Zijn liefde leren kennen, erkennen, waarderen en retourneren! Jezus Christus zal de perfecte Koning zijn, de perfecte heerschappij voeren en een perfect resultaat opleveren en presenteren aan Zijn Vader!

-----