

# Hoe de ekklesia werkelijk is ontstaan... verrassing!

Door: Peter Meye

Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van [www.schriftwoord.nl](http://www.schriftwoord.nl). Soms is een kleine aanpassing gedaan. Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originale Teksten waarbij één woord slechts één grondbetekenis kan hebben.

## Aards perspectief

In de tijd waarin we leven is God volop bezig om een groep mensen te roepen en geloof te schenken. Deze groep wordt het *Lichaam van Christus* genoemd (in deze tijd ook wel aangeduid met het Griekse woord *ekklesia*) en zal in de komende *aionen* \* een bepaalde rol binnen Gods Plan vervullen.

\* Het Griekse woord *aion* betekent *een lang tijdperk met een begin en een einde*, waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. We leven nu in de derde *aion*. De Bijbelvertalers vertalen het ten onrechte met *eeuwigheid* of *wereld*, maar soms ook met *eeuw*, wat een betere vertaling is. Het "eeuwige leven" in de Bijbel is dus het aionische leven, d.w.z. het leven tijdens de komende twee *aionen/eeuwen* waarin Christus als Koning op aarde zal regeren.

De apostel Paulus was de eerste persoon van deze toen nog volledig nieuwe groep mensen die werden - en dus nog steeds worden geroepen om samen dit Lichaam van Christus te vormen.

Op het eerste gezicht was deze ekklesia (= uitgeroepen groep) inderdaad nieuw in de geschiedenis op aarde, en was voorheen ook niets bekendgemaakt aan andere personen. Het werd door God geheim gehouden voor de twaalf apostelen, voor de profeten vóór hen, en ook voor mensen als David of Mozes of Abraham.

De boodschap, die gepaard gaat met deze groep, was uiteraard ook nieuw, en werd voor het eerst aan Paulus bekend gemaakt.

Tot nu toe hebben we ons beperkt tot de perceptie vanuit de geschiedenis op aarde. Het is wellicht overbodig te melden, maar alles maakt onderdeel uit van Gods Plan.

## Perspectief vanuit Gods Plan



Laten we nu onze perceptie verleggen van de geschiedenis op aarde naar het grotere plaatje van Gods Plan om Zijn doel te bereiken (**Efeziërs 3:11**). Dan kunnen we ons afvragen wanneer God de samenstelling van deze groep – de ekklesia – dan feitelijk heeft bepaald. Wanneer heeft Hij dus de leden uitgekozen? **Efeziërs 1:4** zegt =>

***"zoals Hij ons verkoos in Hem vóór de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en vlekkelozen***

***zijn voor Zijn aangezicht, in liefde ..."***



Op een bepaald moment in de tijd, nog voordat er zonde in de wereld kwam, zijn deze mensen uitgekozen in Christus. Bestonden zij toen al? Jazeker! Hoewel ze nog (lang) niet waren geboren, bestonden ze reeds. Ze waren verborgen in God, totdat de tijd rijp was voor elk van hen om geboren te worden op aarde.

Aangezien Gods Plan uitblinkt en schittert in perfectie, was alles al bedacht en ontworpen voordat het operationeel werd, nietwaar? Wanneer bracht God Zijn Plan dan in werking?

Het mag duidelijk zijn dat **Genesis 1:1** het begin was van de implementatie van Gods Plan. Op dat moment werden tijd en ruimte gecreëerd: het universum en alles daarin.

Echter, daarvóór was alles al klaar! Sterker nog: zelfs de ekklesia was al gereed, compleet bekleed met Gods genade die de leden ontvangen hebben! Kijk maar naar de volgende passage in **2Timotheüs 1:9** =>

***"Die ons redt en roept met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn voornemen en genade, die ons is gegeven in Christus Jezus vóór aionische tijden, ..."***

Let wel: deze gave van genade was geschonken aan de ekklesia in Christus Jezus, niet aan Christus Jezus voor de ekklesia! Zie je het verschil?

Dé God, Die liefde is, heeft Zich ten doel gesteld om een wederzijdse liefdesrelatie te hebben met Zijn schepping! En de Zoon van Zijn liefde (**Kolossenzen 1:13**) is daar de Eersteling van. Maar vóórdat alles begon, was de ekklesia in Gods voornemen reeds latent aanwezig in, en onderdeel van, de Zoon van Zijn liefde!

## Het geheim van het HOE

Als dát waar is, dan wordt het heel logisch om je af te vragen HOE de leden van de ekklesia dan zijn uitgekozen in Christus.

Zijn ze uitgekozen op aarde? Nee.

Zijn ze uitgekozen vóór hun geboorte? Ja, maar dat zegt iets over de timing en niet over het "hoe".

Als de ekklesia reeds verborgen aanwezig was in de Christus vóór de schepping er was, dan is er kennelijk meer aan de hand. Om het geestelijke te begrijpen geeft God ons het natuurlijke als illustratie. Gods Woord maakt melding van een *groot geheim* dat meer licht blijkt te werpen op de manier waarop de ekklesia is ontstaan. In **Efeze 5:29-32** staat geschreven:

***"Want niemand haat ooit het eigen vlees, maar hij voedt en koestert het, zoals ook Christus de ekklesia, omdat wij leden van Zijn lichaam zijn.***

***In plaats daarvan zal een mens de vader en de moeder verlaten en zal samengevoegd worden met zijn vrouw, en de twee zullen tot één vlees zijn. \*)***

***Dit geheim is groot, maar ik spreek van Christus en van de ekklesia."***

\*) Hiermee wordt verwezen naar de passage in **Genesis 2:24**.

Deze passage bleek dus tevens onder de oppervlakte een verwijzing te zijn naar Christus en Zijn Lichaam!

Het wordt dan relevant om verder te speuren in Genesis naar wat zich daar afspeelt.

Kijk eens naar deze passage: **Genesis 2:18-20** =>

***"En JAHWEH Elohim zegt: 'Het is niet goed voor de mens dat hij alleen is. Ik zal voor hem een helper maken als zijn complement.'***

***En JAHWEH Elohim vormt van de grond ieder dier van het veld en iedere vogel van de hemelen en Hij brengt ze bij de mens om te zien hoe hij ze zal noemen. En hoe de mens alle levende ziel noemt, dat is zijn naam.***

***En de mens geeft namen aan alle beesten en aan de vogels van de hemelen en aan ieder dier van het veld. Maar voor de mens vond hij geen helper als zijn complement."***

Wat valt je dan op?

Nadat God "constateert" dat de mens een complement (= aanvulling) nodig heeft, brengt Hij *eerst* andere wezens, de dieren, naar Adam toe. En wat blijkt? Geen van deze wezens paste bij Adam. Ze waren van een andere soort! Woww... Adam had kennelijk een wezen nodig van ZIJN soort!

Terwijl we hierover nadenken, kunnen we ons vervolgens ook afvragen:

Hoe is de vrouw ontstaan?

Is Adam op zoek gegaan naar een vrouw? Nee.

Is God namens Adam op zoek gegaan naar een vrouw en heeft Hij deze naar Adam toe gebracht? Ook niet.

Wat gebeurde er dan wel?

God bouwde de vrouw UIT HET LICHAAM van Adam en bracht haar naar Adam toe (**Genesis 2:21-22**)!

Als je dan bestudeert wat er verder staat in **Genesis** dan zie je in **hoofdstuk 5:1-2** dat Adam gecreëerd was naar Gods gelijkenis, maar tegelijk lees je ook dat de vrouw daar meteen mee geassocieerd werd => ***"Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen en Hij zegent hen en Hij noemt hun naam, Adam, in de dag dat zij geschapen werden."***

Deze passage is onze volle aandacht waard, toch? Niet alleen was alles reeds gepland, maar de vrouw was al vanaf het begin geschapen, maar verborgen IN ADAM (wat MENS betekent)!

Ter bevestiging haal ik graag nog een voorbeeld aan. Nadat Adam de overtreding begaan had, sprak God tegen hem de volgende woorden:

***"In het zweet van jouw neusgaten zul jij brood eten, tot jouw terugkeer in de grond WANT daaruit werd jij genomen. Want jij bent grond en naar de grond zul jij terugkeren."*** – Genesis 3:19

Dus *omdat* Adam werd genomen uit de grond, zal hij daar weer naartoe terugkeren.

Net zoals we in de natuurlijke wereld zien dat de bestemming bepaald wordt door de oorsprong, zo zien we dat ook in de geestelijke wereld.

De glorieuze *bestemming* van de ekklesia kennen we (hopelijk) al:

***"... naar de werking van de kracht van Zijn macht, die werkt in de Christus, Hem opwekkend uit doden en Hem zettend aan Zijn rechterhand, te midden van de hemelingen, boven alle***

***soevereiniteit en gezag en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomstige.***

***En Hij [God] onderschikt alles onder Zijn [Christus] voeten en Hij geeft Hem, als Hoofd over allen, aan de ekklesia, die Zijn Lichaam is, het complement [= de aanvulling] van Hem Die het al in allen completeert.*** – Efeziërs 1:19-23

Christus' bestemming is ook de bestemming van de uitverkorenen/geroepenen!

Is het dan niet logisch om ook te weten dat zij letterlijk een volledig nieuwe schepping zijn (2Korinthiërs 5:17) en dat hun oorsprong dus ook hemels is, namelijk uit Christus gebouwd?

Laten we nu weer omschakelen naar het geheim, naar hetgeen waar dit concept in **Genesis** een verwijzing naar is.

***"Dit geheim is groot, maar ik spreek van Christus en van de ekklesia."*** – Efeziërs 5:32

De ekklesia – het Lichaam van Christus – was dus reeds vóór het allerprilste begin IN CHRISTUS onderdeel van Gods aionisch voornemen! Sterker nog: de ekklesia is ook gebouwd UIT HET LICHAAM van Christus! Dus van dezelfde soort!

Is dit niet bijzonder glorieus? Vervult dit ons niet met een enorme verwondering, bewondering en ontzag? Dit is ook een type voor wat God doet met Christus. Reeds vóór de aanvang van de tijden had God Christus in gedachten, waarbij Hij dus een deel UIT CHRISTUS haalde en daar het Lichaam uit bouwde!



**Tot één zenuwstelsel gemaakt!**

Geen aardse maar een hemelse oorsprong én bestemming. Dát heeft het Lichaam van Christus als eenheid!



Wat een schitterend moment zal het dan zijn als Christus wordt verenigd met Zijn Lichaam – Zijn Aanvulling – waardoor Hij dus compleet zal zijn! Net zoals God Eva naar Adam bracht, zal Hij de uitverkorenen/geroepenen ook verenigen met hun Hoofd en Redder, Christus Jezus.

~~~~~